

Οι φωνές των μαθητών

Σχολική εφημερίδα 1ου ΓΕΛ Αχαρνών

Μάρτιος 2024

Το 1ο ΓΕΛ Αχαρνών σε Ελλάδα και Ευρώπη! Οι εκδρομές του σχολείου μας σε Ιωάννινα - Κέρκυρα, Βέλγιο και Ισπανία!



Λίμνη Ιωαννίνων



Μπριζ - Βέλγιο



Μαδρίτη - Ισπανία

Αναλυτικά στις σελ. 2,3

Ιδιωτικά πανεπιστήμια

Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι ένα ζήτημα που απασχολεί τους σημερινούς νέους. Αρκετοί υποστηρίζουν πως δεν πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο, άλλοι όμως δεν έχουν κανένα πρόβλημα με αυτό. Κάθε μέρα ακούμε πως το πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο είναι πιο "ισχυρό" σε σχέση με ένα ιδιωτικό, λόγω των αυτονόητων δυσκολιών. Βέβαια αν κάποιος φοιτητής σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του δεν έχει δικαίωμα να φοιτά εκεί. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι όταν η



κουβέντα έρχεται σε αυτό το θέμα οι απόψεις δίστανται.

Πρόκειται, λοιπόν, για ένα νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στην βουλή ενώ οι φοιτητές βρίσκονταν για εβδομάδες στους δρόμους, συνεχίζοντας καταλήψεις σε δεκάδες ανώτατες σχολές και προειδοποιώντας ότι ετοιμάζουν black-out σε περίπτωση ψήφισης του νομοσχεδίου. Πολλοί μάλιστα από τους φοιτητές απαιτούν να αποσυρθεί αυτό το νομοσχέδιο, καθώς η παιδεία είναι και θα πρέπει να είναι δωρεάν για όλους!

Κωνσταντίνα Χαλασπάνη
Δήμητρα Βαρκανίτσα

Πενθήμερη Εκδρομή της Γ΄ Λυκείου σε Ιωάννινα και Κέρκυρα

Της Μάρτζια Λοβέρδου

Η πενθήμερη εκδρομή της τρίτης λυκείου με προορισμό τα Γιάννενα και την Κέρκυρα άφησε τους μαθητές ευχαριστημένους και οι αναμνήσεις που δημιουργήθηκαν θα παραμείνουν αξέχαστες.

Τα αξιοθέατα και οι αρχαιολογικοί χώροι που επισκεφτήκαμε ήταν πολύ όμορφα και γραφικά, ενώ οι βραδιές που μας πρόσφεραν αυτά τα μέρη ήταν μαγευτικές. Είναι αναμφισβήτητο πως η φετινή πολυήμερη εκδρομή θα μείνει αλησμόνητη στη σκέψη των μαθητών.

Επισκέψεων συνέχεια..

Της Ελένης Παπαζώτου

Τη Δευτέρα 5/2/2024, πραγματοποιήθηκε για τους μαθητές όλου του σχολείου η εκπαιδευτική εκδρομή στους αρχαιολογικούς χώρους του Κεραμεικού -όπου βρισκόταν το πρώτο νεκροταφείο της αρχαίας Αθήνας- και της Αρχαίας Αγοράς . Κατά τη διάρκεια των εκδρομών οι μαθητές περιηγήθηκαν στους αντίστοιχους αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, ενώ απόλαυσαν και ένα ηλιόλουστο πρωινό στο κέντρο της Αθήνας.

Την Τετάρτη 31/1/2024, τα τμήματα της Θεωρητικής Κατεύθυνσης της Β΄ και Γ΄ Λυκείου επισκέφτηκαν το Ψηφιακό Μουσείο του Πλάτωνα. Μέσα από την προβολή βίντεο , διαδραστικά παιχνίδια και συζήτηση οι μαθητές γνώρισαν καλύτερα τον ίδιο τον φιλόσοφο και το έργο του.

Εκδρομή με... ευρωπαϊκό αέρα!

Της Αλεξάνδρας Παγκράτη

Την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου, 40 μαθητές του σχολείου μας ταξίδεψαν στη μοναδική **Ισπανία**.

Κατά τη διάρκεια της τετραήμερης εκδρομής επισκεύτηκαν την πρωτεύουσα της, **Μαδρίτη** καθώς και το ιστορικό **Τολέδο**. Αρχικά, στη Μαδρίτη, έγινε επίσκεψη πολλών αξιοθέατων όπως η Plaza Castilla, το πάρκο Retiro με το γυάλινο παλάτι και το μουσείο Reina Sofia όπου είδαν τον περίφημο πίνακα 'Guernica' και άλλα έργα γνωστών ζωγράφων. Τη δεύτερη μέρα, ήρθαν σε επαφή με το **πανεπιστήμιο Αυτονομα** όπου πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της εργασίας τους και ξενάγηση από τους καθηγητές της σχολής.

Στη συνέχεια, μεταφέρθηκαν στο μουσείο Prado, όπου είδαν έργα του **Δομήνικου Θεοτοκόπουλου** (El Greco), Καραβάτζιο, κ.α. Ακόμα, έγινε επίσκεψη στο **στάδιο Σαντιάγο Μπερναμπέου**. Τη τρίτη μέρα, έγινε περιήγηση στη μεσαιωνική πόλη του **Τολέδο**, όπου περιπλανήθηκαν στα στενά της και στον Καθεδρικό Ναό της πόλης. Η μέρα έκλεισε με ξενάγηση στον πολιτιστικό σύλλογο Grema, έναν σύλλογο ελληνοισπανικών οικογενειών που δραστηριοποιείται στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.

Η εκδρομή βέβαια δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς τη συνοδεία και τη βοήθεια της κυρίας Βενούτσου, της κυρίας Νικολιδάκη και του κύριου Φαρή.



Εκδρομή στο...Βέλγιο!

Της Βασιλικής Συκά και Του Φράγκου Δημήτριου

Πριν λίγες εβδομάδες, η διεύθυνση του σχολείου μας, έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές να πραγματοποιήσουν μια τετραήμερη εκδρομή στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στο Βέλγιο. Το πρόγραμμα είχε ως εξής...

Αφού προσγειώθηκαν στις Βρυξέλλες, οι μαθητές επισκέφθηκαν την Αμβέρσα. Έπειτα, πραγματοποίησαν τη βραδινή τους περιήγηση στην πρωτεύουσα του Βελγίου, τις Βρυξέλλες. Εκεί, απόλαυσαν όχι μόνο τα συνδικάτα του 17ου αιώνα, που μάλιστα το κάθε ένα είχε διαφορετικό σχήμα, αλλά και το δημοφιλέστατο σύμβολο των Βρυξελλών, το Μάνεκεν Πις.

Την δεύτερη μέρα της εκδρομής, οι συμμετέχοντες βρέθηκαν στον θεαματικό χώρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου και περιηγήθηκαν για αρκετή ώρα. Δυστυχώς εκείνη τη μέρα δεν γινόταν κάποιο συμβούλιο, ωστόσο κατά τύχη συνάντησαν έναν Έλληνα Ευρωβουλευτή, με τον οποίο τράβηξαν και

φωτογραφία. Από αυτή τη μέρα φυσικά, δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι τοπικές γεύσεις, τις οποίες δοκίμασαν.

Την επόμενη μέρα, το πρόγραμμα περιελάμβανε επίσκεψη στις πόλεις Μπριζ και Γάνδη. Πρώτη στάση στη Μπριζ. Μια μεσαιωνική και εξωραϊσμένη πόλη, γεμάτη κανάλια και την γνωστή "Λίμνη της Αγάπης". Όσον αφορά την Γάνδη, παρόμοια πόλη με τη Μπριζ, επισκέφθηκαν το "Residence Palace", όπου πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση με έναν Έλληνα εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο οποίος τους ενημέρωσε σχετικά με τις δράσεις, καθώς και τους σκοπούς του.

Την τέταρτη και τελευταία μέρα, σειρά είχε το Βατερλώ. Στο μέρος αυτό, βρισκόταν μια τεράστια πυραμίδα που η κορυφή της αναπαριστούσε ένα λιοντάρι.

Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ τόσο στους καθηγητές όσο και στους γονείς που έδωσαν την ευκαιρία στα παιδιά να ταξιδέψουν στην υπέροχη αυτή χώρα. Ελπίζουμε να συνεχίσουν να πραγματοποιούνται τέτοιες εκδρομές, καθώς καλλιεργούν το πνεύμα των μαθητών και τους δημιουργούν νέες εμπειρίες!



To 1ο ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ γράφει για τον έρωτα...

*St Valentine's Creative Writing Contest
Best Entries*

COSMIC LOVE

Marina Tsevelitze-Christos Lappas B5

Once upon a time, there was a boy named Sol and a girl named Luna. They were there, at the wake of the universe and they both had a special purpose. Sol's purpose was to light and warm up the universe, while Luna's purpose was to reveal the sublime beauty of the galaxy, the stars and the solar system.



Sol and Luna co-existed in time. They were born around the same time. They never got a chance to meet, but somehow they were both aware of each other's existence. Sol warmed Luna and Luna shone at night for him. All this changed when the first solar eclipse happened and their paths crossed. It was not love at first sight for them, but as the days went by after their first encounter, they both missed each other a lot and they could not handle the distance. Unfortunately, they never got the opportunity to see each other again, much to their dismay. But one starless night, while Luna was thinking about Sol, missing him, she came up with the idea of leaving a note for him. But not an ordinary note. A note with a constellation. It was written with a thousand little, shimmering stars.



"You will be the Sun and I will be the Moon. Just let your light come shine through and when night comes, I will shine the light right back to you"

When Sol read it, he felt happy. He started shining brighter and brighter, lighting up the universe, warming every valley, every mountain, every single cavity and crease. After many years, they met again. Yet, another solar eclipse. This time, they were closer. Sol whispered to Luna's ear "forever".

And it stayed like that. Forever.

A LOVE POEM

By **Androniki Karaniadi Γ2**

You're in the breeze
You're in the freeze
Your footsteps on the ground
The sun will rise
In any time
Your face is on the ice
In rain and storm

I have known
In your lips
I tasted home

It's the silence
The seasons weep
In words remain silence
Tears and scars
A bitter taste of violence.
Counting with your eyes closed

In your hands the streets are
lost
But it's when midnight comes
Shades of bruises
Breathing falling towers
The blood of remaining hours
My body in peace
Lost forever
In the dark cold earth
I'm feeling yours.

Life in Space

Της Μαρίας Τούσκου

Η έκθεση LIFE IN SPACE γίνεται σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA), το THE U.S. SPACE & ROCKET CENTER, το MARSHALL SPACE FLIGHT CENTER της NASA και τον Ιταλικό Διαστημικό Οργανισμό (ASI).



Η έκθεση Life in Space πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια 19 Οκτωβρίου έως 15 Ιανουαρίου με σκοπό την αποκόμιση γνώσεων σχετικά με τα πρώτα βήματα του ανθρώπου πάνω στην διαστημική έρευνα μέχρι την κατάκτηση της σελήνης.

Τα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση παίρνουν διάφορες διαστάσεις, καθώς υπάρχουν περισσότερα από 50 εκθέματα σχετικά με τις πρώτες αποστολές, τα πρώτα μοντέλα δορυφόρων, πυραύλων και διαστημικών στολών, περιλαμβανομένων σχεδίων και φωτογραφιών. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης παρουσιάσεις των έργων διάφορων

πρωτοπόρων της πυραυλικής και διαστημικής τεχνολογίας, όπως του Αμερικανού μηχανικού Wernher Von Braun. Στην έκθεση βρίσκει κανείς πιστά μοντέλα σκαφών και των χώρων που περιλαμβάνονται μέσα στο διαστημόπλοιο στο οποίο ζουν οι αστροναύτες.

Τέλος, στους επισκέπτες δίνεται η ευκαιρία να βιώσουν τις ίδιες αισθήσεις που ζουν οι αστροναύτες κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, όπως την απώλεια του χωρικού προσανατολισμού. Επιπλέον, μια νέα ISS VR Platform, φέρνει τους επισκέπτες μέσα στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, επιτρέποντας τους να ζήσουν μια εντελώς διαφορετική διάσταση.

Haikus από τους μαθητές της Β' τάξης. Για να ονειρευόμαστε...

B1

When I see the sea	Bridge of life
Nostalgia, melancholy,	we go through every day
All summer mornings.	The failure.
Mary K	Mary K.

B3

A day on the beach	A winter night
The kids are swimming in the sea	a deer is walking alone
Looking for fish.	Feeling cold in the snow.
Maritina F., Alexandra P.	Alexandra P., Maritina F.



Swallows are flying, Calm nature
What a peaceful era, feeling its breeze
Spring is coming!
Vasiliki S. Kon X.

B4

Tears fall Look at the moon
Like a waterfall. As tears fall down your face
Dark clouds are formed. And pray to be saved.
Anonymous Alexandra K.

When the river dries, Death awaits for you
Wait for the clouds to arrive. Hiding in the shadows now
Here comes the rainbow. And cold like ice.
Anonymous Anonymous



Van Gogh
by Stathis L., A1

συνέχεια στην σελ. 8

Ο ωραίος Χαραλάμπης

Με φάγανε τ' αμάξια κ' η μπόχα μεσ' την πόλη,
Τα μπογαλάκια μάζεψα και την πραμάτεια όλη

Μπαίνω στ' αεροπλάνο και φτάνω στο νησί,
Την Κρήτη την πεντάμορφη, την κόσμο ξακουστή
Και παίρνω και ταξί, να πάω στο χωριουδάκι
Κ' αμέσως μόλις έφτασα μ' άνοιξε το ματάκι

Χωράφια πράσινα παντού, κουράδια να βοσκάνε,
Ο ήλιος να με καίει κ' οι τζιτζικες να σκάνε

Μια μέρα αποφάσισα να πάω στην πλατεία
Ανθρώπους να γνωρίσω, να πιάσω και φιλία
Βάζω τα καλά μου, στον ώμο το τσαντάκι,
Τον δρόμο κατεβαίνω προς το καφενεδάκι

Κοπέλια πέρα δώθε που πίνανε ρακές
Κ' ωραίες καπετάνισσες να φτιάχνουνε φακές

Όσο τριγύρω χάζεψα δεν πρόσεχα μπροστά μου,
Σε μία πέτρα σκόνταψα και πιάστηκ' η καρδιά μου
Με έπιασες πριν πέσω, στα στιβαρά σου χέρια

Και ένιωσα να βρίσκομαι επάνω ως τ' αστέρια

Σαν ήσαν ένα όμορφο, ψηλό παλικαράκι,
Μ' ένα μεγάλο, φουντωτό, τσιγκελωτό μουστάκι
Ευθύς σε ερωτεύτηκα κ' αισθάνθηκα μια ζάλη
Και πέταξα μια κοτσάνα, παρά πολύ μεγάλη:
"Τπιστεύεις στον έρωτα με την πρώτη ματιά?
Ή να περάσω από μπροστά σου άλλη μία φορά?"

Αυτά τα λόγια είπα και έμεινα σαν χάνος
Και το μυαλό μου άδειασε, ιππότης χωρίς κράνος

Έτσι εσύ μου ζήτησες να γίνω ο Πάτροκλός σου,
Δεν το πολύ κατάλαβα, μα είμ' όλος δικός σου
Από τότε εμείς οι δύο πηγαίνουμε πακέτο,
Τα ζώα βοσκάμε στο βουνί, όνειρο είναι σκέτο

Και όταν μου χαμογελάς ο κόσμος όλος λάμπει,
Παίξε το μπουζούκι σου ωραίε Χαραλάμπη

-Αχιλλέας

Κερασιές

Της Ανδρονίκης
Καρανιάδη



Με κάθε βροχή
περιμένω
Τις κερασιές να ανθίσουν
Τα φύλλα τους ένα καληνύχτα
Μία θαλπωρή
Για εμένα να κρατήσουν

Με κάθε κρυο
ανταμώνω τις κερασιές
Στις ρίζες τους τα αντίο μου
Να κρύψουν

Με κάθε βαρύ αγέρα
Έναν αναστεναγμό
Στις κερασιές να αφήνω
Την ψυχή μου θαρρω
Έχω ξεχάσει να ποτίζω

Και είναι που

στις κερασιές Θα επιστρέφω πάντα
Με κάτι ματιά
Βουρκωμένα βαθιά

Και είναι που
Οι κερασιές
Δεν φύτρωσαν ποτέ για εμένα

Οι κερασιές με ξέχασαν
Τα φύλλα τους μαράθηκαν
Μία ανάσα βαριά στο χύμα
Με ξεχάσαν

Και είναι που
Η Άνοιξη δεν έχει έρθει ακόμα

Με κάθε κτύπο
Θα περιμένω τις κερασιές για πάντα
Και είναι που
Δεν χάρισες σε κανέναν τους καρπούς σου
Στις ρίζες
Μαζί τους
Χάθηκα

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

24/01/2024

Όσο περνάνε οι μέρες ο χρόνος περνάει
και εσύ κάθεσαι και βλέπεις το έναν δείκτη
από το ρολόι σου να πρωχοράει.
Σκέφτεσαι για το τι σου ανήκει σε αυτή την ζωή
αλλά με τέτοια σκέψη δεν υπάρχει διαφυγή
Σκέφτεσαι τα άτομα τα οποία σε κάνανε οτι θέλουν
και άρχισαν όλα τα ψυχολογικά συνασθήματα σου να πέφτουν
Σκέφτεσαι πολλά πράγματα που σε πείραζαν
τα οποία πολλές φορές το μυαλό κακομεταχειρίζαν
Για αυτούς τους λόγους ο χαρακτήρας σου είναι κλειστός
Και θα συνεχίζει να επικρατεί αν ο τρόπος σκέψης σου δεν είναι σωστός
Άμα συμβεί τέτοιο πράγμα
θα καταληξείς σε εκείνο το σημείο που πιστεύεις πως όλα είναι ένα
θαύμα.
Όταν γίνει τούτη η πράξη
Σκέψου πόσους ανθρώπους που σε αγαπάγανε θα τους επηρεάσει
Μην αποδυναμώνεσαι από τα πράγματα που σε ενοχλούν
Σκέψου θετικά και όλα αυτά που έχει ο νους σου θα πραγματοποιηθούν
Ο Θεός εξάλου γιαυτό μας έκανε να ζούμε με τα αρνητικά και τα θετικά
σε αυτήν την ζωή
Ξύπνα, και μην ξεχνάς ότι οτιδήποτε χρειαστείς Αυτός είναι ο μόνος
που θα σε καθοδηγεί

Του Δημήτρη Κατσόρι

Μερικά haikus ακόμα..



A lone rose sprouts
Among the barks it rises
Life has to go on.
Anonymous

A salmon swimming
upstream, as it should lay eggs
But a bear awaits.
Anonymous

This day brings me a smile
Like the sunrise
In the sky.
Aggelos T.

On a sunny day
I saw an eagle
Up on the mountains
Camila X.

I was afraid to be alone
But when you came
I was afraid even more.
Anonymous

The skies are blue
the sea too, I still wonder
What happened to you.
Anonymous

Be like the sun
Which shines for everyone
And share positive thoughts
Anonymous

Deep in the water
softly moving its fins
a crab, dreaming.
Anonymous



Από την έκθεση *Life in Space*



Από την επίσκεψη στον Κεραμεικό



Βέλγιο



Ισπανία
